

# FG ALUMNE

## Mirwais, student årgang 2015



Mirwais Arghestani er student fra A-klassen i 2015. Han er i dag 23 år og i gang med sin uddannelse til arkitekt. Han arbejder under studiet som Junior Architect ved Cobe Arkitekter i København. På FG var hans bedste fag oldtidskundskab og spansk.

"Jeg fandt ret tidligt ud af i gymnasiet, at jeg ville læse til arkitekt", siger Mirwais om sine uddannelsesovervejelser. "Så det handlede mere om hvilke alternativer jeg havde, hvis jeg ikke kom ind på drømmestudiet. Da jeg ikke kom ind på Arkitektskolen i Aarhus, valgte jeg noget tilsvarende i Aalborg. Jeg søgte derefter ind igen i Aarhus året efter og kom ind og fik merit for første studieår pga. studiet på AAU. Tingene er ikke så firkantede, som de ser ud, der er mange veje til at nå sine mål."

"Arkitektstudiet er et virkelig kreativt studie og meget anderledes end en standard boglig videregående uddannelse. Det bedste ved studiet er, at det er projektbaseret og man angriber problemstillinger fra mange forskellige vinkler. Vi arbejder meget med iterationer og bliver klogere hver gang. [iteration betyder gentagelse, og er et begreb der bruges i forbindelse med systemudvikling]. Det kan hele tiden blive optimeret og blive bedre, og det er noget man også kan benytte sig af i andre sammenhænge." Det er også en fordel ved studiet, at man kommer ud at rejse meget og ser andre kulturer, siger Mirwais.

Om arbejdet på arkitektbureauet fremhæver Mirwais, at "det bedste [...] er helt klart, at man er med til at forme rammerne for det liv, der udspiller sig i bygninger eller byrum. Man har muligheden for at påvirke den udvikling, der sker i verden og gøre den fysiske verden et bedre sted at være for mennesker."

Gymnasietiden på Fredericia Gymnasium beskriver Mirwais som tre meget indflydelsesrige år. "Det er især efter de tre år, det rigtigt går op for en. Jeg lærte en hel masse fagligt, men måske endnu mere personligt." "Jeg har stadig kontakt til en håndfuld klassekammerater, men der er også en masse jeg ikke har talt med siden gymnasiet. Det var en af de ting, jeg personligt var overrasket over. Folk er virkelig forskellige, heldigvis, og derfor ender man vidt forskellige steder."

**Mirwais' bedste råd til kommende studenter** (og studerende generelt): "Prøv en masse forskellige ting og find ud af, hvilken vej der er den rette for jer. Hverken uddannelsessystemet eller noget andet er så firkantet, at der ikke er en alternativ vej dertil. Derudover er det vigtigste, jeg har lært, at ens fiaskoer ikke er et skridt tilbage. Det er en naturlig del af livet, og mange gange lærer man meget mere af dem end af sine succeser. Et sidste råd er at rejse meget og skabe kontakter rundt omkring i verden."

